

De Jezuitische agenda en de Evangelische/Protestantse Kerk

Maart 2013 | door Brucy Oakland

Volgens de Bijbelse profetieën zal een wereldreligie de belofte van vrede aanbieden aan de hele wereld en zal ze voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Voor de meesten zal dit wereldwijde lichaam een prachtig iets lijken en zeer waarschijnlijk een pseudo-christendom (komt in de naam van "Christus") vormen, maar in tegenstelling tot de manier waarop de massa het zal bekijken, zal het daadwerkelijk helpen bij het instellen en opzetten van de antichrist en zijn wereldregering.

Om dit te laten gebeuren moeten alle religies samen komen in een oecumenische plan. Vandaag de dag, als onderdeel van deze satanische regeling, wordt de evangelisch /protestantse kerk verleid naar de rooms-katholieke kerk, grotendeels door middel van wat wij "*De jezuietenagenda*" noemen. Ongelofelijk, terwijl het bewijs voor de hand ligt voor sommigen, is de meerderheid van de zich christen noemende mensen zich helemaal niet bewust dat het gebeurt.

Dus wat moeten we verwachten als we in een tijd leven dat een dergelijk systeem zich ontvouwt? Ten eerste zullen velen die ooit protestants en evangelisch waren, oecumenisch worden en zich uiteindelijk gelijkstellen met de rooms-katholieke kerk. Ten tweede zullen alle religies zich verenigen in solidariteit en in doel. Het begrijpen van de jezuietenagenda is essentieel als we willen begrijpen hoe deze wereldwijde misleiding tot stand zal komen.

Wie zijn de jezuieten?

Sinds haar oprichting is het katholieke pausdom ijverig en vaak brutaal geweest in haar streven om het koninkrijk van de paus (van wie men in de rooms-katholieke kerk gelooft dat dit wordt geleid door Jezus Chris-

tus) te vestigen. In feite werd de paus aangeduid als de "plaatsvervanger van Christus". Deze definitie was er tijdens de Inquisitie, waarin vele duizenden, zo niet miljoenen, wreed stierven in hun verzet tegen Rome. Foxe's *Book of Martyrs* beschrijft veel van deze gruweldaden.

Terwijl veel gelovigen in Christus tijdens de Reformatie geprobeerd hebben om de waarheid te verspreiden, dat Gods Woord werkelijk Gods Woord was, konden zij niet langer worden tegengehouden en gevangen gehouden door het pausdom en de katholieke kerk. Maar het duurde niet lang tot de Contrareformatie werd opgericht om de "afgescheiden broeders" terug te brengen naar de "moeder van alle kerken".

Deze Contrareformatie werd grotendeels geleid door Ignatius van Loyola, de man die de jezuietenorde oprichtte in het midden van de jaren 1500 en een totale aanval lanceerde tegen hen die stelling durfden te nemen tegen het pausdom en Rome. Dit uittreksel uit Foxe's *'Book of Martyrs'* geeft ons een idee van de aard en de bepaling van deze Contrareformatie:

“Keizer Ferdinand, wiens haat tegen de Boheemse protestanten zonder grenzen was, vond dat hij hen niet voldoende onderdrukte, en stelde een hoge rechter aan om de hervormers te vervolgen volgens het plan van de Inquisitie, met het verschil dat de rechtbank van plaats naar plaats reisde en altijd werd vergezeld door een contingent van troepen. Dit hof werd vooral bemand door jezuieten en tegen hun beslissing was geen hoger beroep mogelijk, waardoor we gemakkelijk kunnen vermoeden dat het inderdaad een vreselijke tribunaal was.

Dit bloedige hof, vergezeld door een contin-

gent van troepen, maakte de ronde door de Bohemen. Zelden berechttten of zagen zij een gevangene, want de soldaten mochten de protestanten vermoorden wanneer ze wilden en maakten pas daarna een verslag op van de zaak.”¹

U ziet, de jezuiteten kregen een vrijbrief van de paus om te doen wat nodig was om de protestantse Reformatie te laten eindigen. De Grondwet van de jezuiteten uit 1540 luidt als volgt:

Laat wie wil vechten *onder de heilige banier van het kruis, en alleen God en de paus van Rome, Zijn plaatsvervanger op aarde, wil dienen*, na een plechtige gelofte van eeuwige kuisheid - laat hem in gedachten houden dat hij deel uitmaakt van een orde, ingesteld met het oog op het perfectioneren van de zielen in het leven en in de christelijke leer, voor de verspreiding van het geloof... Laat alle leden weten, en niet alleen aan het begin van hun dienst, maar laat ze dat dagelijks bedenken, zolang zij leven, dat de samenleving als geheel, *en elk van hen, gehoorzaamheid verschuldigd is aan onze meest heilige heer, de paus, en de andere roomse pausen, zijn opvolgers, en te vechten met trouwe gehoorzaamheid aan God. (Cursive-ning van mij.)*

Terwijl de meeste christenen denken dat de Contrareformatie iets is van het verleden, omdat we vandaag geen Inquisitie meer zien, is deze beweging tot op heden gebleven, en met hernieuwde inspanning via verschillende wegen richting de evangelisch/protestantse kerk. Op een bepaalde manier, is het verraderlijker dan de Inquisitie, want nu heeft het zich geïnfiltreerd in het christendom en wordt het vermoed als het "nieuwe" christendom. (Rick Warren promoot het als de "nieuwe" of tweede reformatie). Maar verkapt of niet, het is een jezuïetenagenda, met het tot stand brengen van de oecumene en één wereldreligie. En tegelijkertijd wordt geprobeerd om de boodschap waarvoor zovelen stierven, te vernietigen - de boodschap dat Jezus niet wordt gevonden

in een hostie en een beker wijn om opnieuw gekruisigd te worden, dag na dag, maar slechts eenmaal is gestorven voor de zonden van de mens en een redding biedt die een volledig gratis geschenk is, onverdiend voor hen die in Hem geloven (Hebreeën 7:27; 10:11-14).

Wie was Ignatius van Loyola?



Na een ernstig letsel in het leger te hebben opgelopen en na een lange revalidatie, veranderde Ignatius van

Loyola (1491-1556) zijn focus van een "militaire baan naar een enthousiast geestelijk spookachtig fanatisme"² Ignatius nam de naam en de zetel aan van Ridder van de Maagd Maria, en zag daarbij zichzelf als de favoriet van Maria. Ignatius wilde een nieuwe orde, de Sociëteit van Jezus (of de jezuiteten) opstarten en presenteerde het idee aan de paus. Hij vertelde de paus dat het idee was geïnspireerd door hemelse openbaringen. In het begin aarzelde de paus, maar toen Ignatius nog een vierde gelofte (in aanvulling op de reguliere armoede, kuisheid en gehoorzaamheid), van "absolute onderwerping aan de paus" beloofde, en te doen wat de paus wilde en te gaan en staan waar hij wilde, ging de Paus akkoord en stuurde de nieuwe orde uit om "binnen te vallen in de wereld". Terwijl andere monniken van andere gewenste ordes zich afscheidden van de wereld, gingen de jezuiteten naar de wereld toe en gehoorzaamden ze, wat het bevel van de paus ook was. Vaak was dit om de wereld te overwinnen met het zwaard. In het algemeen werd geen gewelddadige handeling geweigerd, indien de order van hun top kwam.

Na verloop van tijd infiltreerden de jezuiteten in het onderwijssysteem, in het bijzonder

dat van de protestanten. De jezuitische stelregel was: "Geef ons de opvoeding van de kinderen van deze dagen – en de volgende generatie zal van ons zijn." ² Dominee W.C. Brownlee, DD zei: "Ze deden alsof ze zich bekeerden en overgingen naar de protestantse kerken." Een jezuiet durfde zelfs te zeggen dat de jezuiteten met succes de Puriteinse predikers konden imiteren. Ze gebruikten bedrog en misleiding voor "alle dingen en alle mensen". Binnen 48 jaar waren er elfduizend Jezuiteten over de hele wereld verspreid, een vrij groot aantal voor die tijd. ³

In 1773 werd de orde afgeschaft vanwege hun verschrikkelijke reputatie van bloeddorstigheid, bedrog, en immoraliteit. Ze werd echter volledig hersteld in 1814 door paus Pius VII. Zelfs in die tijd was de invloed en de infiltratie in de Verenigde Staten door de jezuiteten aanzienlijk.

In 1857 stelde dominee W.C. Brownlee een boek samen vanuit een vertaald document genaamd 'Geheime instructies van de jezuiteten' (te vinden op de Boston College Libraries website). Terwijl katholieke bronnen zeggen dat de 'Geheime instructies van de jezuiteten' een vals document is, is er genoeg bewijs om aan te nemen dat het inderdaad waar is. Uiteraard, het is een aanklacht tegen het pausdom en de jezuitetenorde en men kan vanuit een menselijk oogpunt begrijpen waarom katholieke bronnen zeggen dat het document niet waar is. Maar de feiten zijn dat de jezuitetenorde brutale wreedheden uitvoerde om de wereld naar "Christus" en de moederkerk te brengen, en dat ze elk gebied van de samenleving infiltreren om dit te doen. Dit kan niet worden ontkend. Brownlee's boek zou de moeite waard zijn om te lezen voor degenen die meer van de geschiedenis van de jezuiteten wensen te begrijpen.

De Jezuitische Eed

Er wordt gezegd dat de oude jezuiteten de jezuitische eed aflegden. Katholieke bronnen weerleggen dat er een echte eed werd

aangenomen door de jezuiteten in het verleden. Toch zijn er aanwijzingen genoeg dat de eed bestond en fragmenten hiervan zijn in dit rapport opgenomen. We hebben deze uittreksels uit een boek met de titel *Political and Economic Handbook* door Thomas Edward Watson, gepubliceerd in 1916, en gevonden in de bibliotheek van het Harvard College.

"Ik verklaar vanuit mijn hart, zonder geestelijk voorbehoud, dat de paus de vicarisgeneraal is van Christus en... hij macht heeft de ketterse koningen, prinses, staten af te zetten... dat zij zeker kunnen worden vernietigd. Daarom, zal ik tot het uiterste van mijn macht deze doctrine verdedigen... Ik verklaar de leer van de Kerk van Engeland, van de Calvinisten [sic], de Hugenoten en andere protestanten, zijnde als verderfelijc en zij die hem niet zullen verlaten als te veroordelen. Ik verklaar dat ik zal helpen, assisteren en adviseren alle of enige agenten van Zijne Heiligheid in elke plaats waar ik zijn zal, en om mijn uiterste best te doen en uit te roeien de ketterse protestantse leer, en al hun voorgewende macht te vernietigen. (P. 437)

In een andere versie van de Jezuitische eed, wordt de jezuiet gevraagd te beloven dat hij een "meedogenloze oorlog" zal voeren tegen "alle ketteren, protestanten" en deze "op te hangen, te verbranden, vernietigen, koken, villen, wurgen, en levend te begraven, deze beruchte ketter" (te vinden in het 'U.S. House Congressional Record, 1913, p. 3216').

De jezuitetenagenda vandaag

Terwijl we niet zeggen dat jezuiteten vandaag protestanten vermoorden als ze zich niet bekeren tot het katholicisme, zeggen we dat de vaststelling en de inspanningen om protestanten terug te leiden naar de moederkerk nog steeds bestaan. Kortom, terwijl de methoden zijn veranderd, het plan en de doelstellingen niet. Het volgende citaat uit een artikel met de titel "Essay on Papacy" door Rev. Ingram Cobbin MA (genomen uit

een editie van Foxe's Book of Martyrs) is verschaft ons inzicht:

De jezuiten, soms voor een tijd uit Rome verbannen, of door te doen alsof, zijn haar vreselijke afgezanten, bezig om hun macht te vergroten. De intriges en het bedrog van deze mannen zouden boekdelen vullen; en het gemak waarmee ze hun geloof ontkennen of bevestigen in wat dan ook, of het aannemen van welk beroep dan ook, wat het ook zijn mag voor dit doel, is te goed bekend om hier te moeten recapitulieren. Deze mannen zijn in tijden dat ze soms te machtig werden af en toe door de pauselijke staat uitgeworpen. En grote aantallen zijn nu in dit land, en velen ongetwijfeld onder valse vlag - wachtend op de meest gunstige mogelijkheden om het komende geslacht te corrumperen, en zoveel mogelijk naar een herstel van de donkere dagen van weleer te gaan. De jezuiten zijn onveranderlijk. De jezuiten werden in het verleden gedreven door een visie de verloren broeders terug te brengen, en ze worden vandaag gedreven door diezelfde visie. Vandaag de dag is die visie een onderdeel van de eucharistische evangelisatie van de paus, die mensen naar de eucharistische Christus wil leiden. De eucharistische evangelisatie wordt uitvoerig besproken in *Another Jesus: The Evangelization of the Eucharistic Christ* en in diverse artikelen van *Understand the Times website*.⁴

Jezuïtische (mystieke) spiritualiteit en de protestants/evangelische kerk

Dus als de methoden voor het bekeren van verloren zielen, terug naar Rome, zijn veranderd, wat is dan de methode om dit doel vandaag te bereiken? Het gaat grotendeels door de zogenaamde jezuïtische Spiritualiteit. Een boek uit 2002 met de titel *Contemplatives in Action: The Jesuit Way* laat zien hoe de jezuitenorde een "grote invloed" had en nog steeds heeft bij mensen over de hele wereld. Dit laat haar "vitaliteit" en "haar spiritualiteit" zien, die ook "een felle loyaliteit en felle oppositie opriep".⁵

Wat is de spiritualiteit van de jezuiten, die zo controversieel is? Door hun wortels zijn de jezuiten voorstanders van de mystieke gebedspraktijken. De stichter van de Jezuiten, Ignatius van Loyola, heeft "geestelijke oefeningen" ontworpen waarin de mystiek werd opgenomen, met inbegrip van de lectio divina. Vandaag de dag beoefenen miljoenen mensen wereldwijd deze praktijk van de "Geestelijke Oefeningen" van Ignatius van Loyola.

Een Jezuïtisch priester die het deze mystieke spiritualiteit volgt is Anthony De Mello (overleden 1987), auteur van *Sadhana: A Way to God*. De Mello wordt vandaag vaak geciteerd door contemplatieve en emerging church auteurs en omarmde de mystiek van het hindoeïsme. Hij verklaarde:

*"Om het denken tot stilheid te brengen is een uiterst moeilijke taak. Hoe moeilijk is het om de geest te weerhouden van het altijd maar denken, denken, denken, denken, voor eeuwig produceren van gedachten in een nooit eindigende stroom. Onze Hindoe-meesters in India hebben een gezegde: een doorn wordt verwijderd door een ander. Hiermee bedoelen ze dat het verstandig is om een gedachte te gebruiken die jezelf moet ontdoen van alle andere gedachten, die massaal aanwezig zijn in je geest. Een gedachte, een beeld, een zin of frase of woord dat in je geest kan worden vastgemaakt."*⁶

Ray Yungen legt uit dat Sadhana "zeer open is in de bevestiging van oosterse mystiek als een verrijking voor de christelijke spiritualiteit".

Het duurt niet lang om De Mello terug te vinden binnen het protestants/evangelische kamp. In feite schreef Richard Foster, een van de pioniers van de evangelische spirituele vorming de inleiding op één van De Mello's boeken: *The Sacrament of the Present Moment*. In *A Glimpse of Jesus* van de populaire contemplatieve auteur Brennan Manning wordt De Mello geciteerd. Amazon toont aan dat De Mello's boek, *The*

Sacrament of the Present Moment' wordt aangehaald in 82 boeken, waarvan sommige zijn geschreven door enkele van de populairste schrijvers uit het evangelicalisme: John Ortberg, Richard Foster, Jan Johnson, Philip Yancey, en Calvin Miller - overigens zijn dit allen contemplatieve voorstanders.

Een ander voorbeeld van jezuïtische invloed in de protestants/evangelische kerk is de *'Be Still'* DVD, waar Richard Foster de jezuïet Jean Nicholas Grou uit de 18de eeuw citeert door te zeggen: "O, Goddelijk Meester, leer mij die taal van de stilte die zoveel zegt." Deze "taal van de stilte" waarover Grou spreekt, is de mystieke "stilte", beoefend door contemplatieven en mystici in alle religies.

Eén van de belangrijkste figuren in het "nieuwe" progressieve christendom van vandaag is Leonard Sweet. Sweet is een partnerschap aangegaan met Rick Warren tijdens een aantal gelegenheden en spreekt vaak op evangelische evenementen. In het boek van Sweet, *'Quantum Spirituality'*, zegt hij:

"Mystiek, eens naar de marge van de christelijke traditie gedrukt, is nu gevestigd in de postmoderne cultuur vlakbij het centrum... In de woorden van een van de grootste theologen van de twintigste eeuw, de jezuïet en godsdienstfilosoof/dogmaticus Karl Rahner: "De christen van morgen zal een mysticus zijn, iemand die iets ervaren heeft, of hij zal niets zijn." [Mystiek] is metafysica, veroorzaakt door ervaringen in het geestelijke lichaam." (p.76) Hoe passend dat Sweet een voorspelling van een jezuïet citeert over de "christen" in de toekomst.

Tony Campolo, een andere populaire figuur in de evangelische kerk, onthult iets heel interessants in zijn boek *'Letters to a Young Evangelical'*. In het boek legt hij de rol uit die de mystiek had in zijn leven om een christen te worden. Hij legt uit: *"Ik leerde over deze manier van het krijgen van een wedergeboorte-ervaring door het lezen van*

de katholieke mystici, vooral de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola" (p. 30, zie *Coming to Christ through Mysticism*, Oakland). Voor sceptici die meer bewijs willen dat de jezuïtische spiritualiteit de protestants/evangelische kerk binnengekomen is, overweeg dan het volgende. In 2006 bracht Baker Books, een van de grootste evangelicale topuitgevers, een boek uit met de titel *Sacred Listening: Discovering the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola*, geschreven door James Wakefield. De beschrijving van de uitgever van het boek luidt als volgt:

*"Centraal staat de Sociëteit van Jezus (jezuïeten), de Geestelijke Oefeningen is een handleiding, gebruikt om een maand lang de spirituele retraite te leiden. Nu met aanpassing van deze aloude oefeningen, speciaal voor de protestantse christenen, moedigt James L. Wakefield de lezers aan om hun niet-religieuze doelen te integreren in hun religieuze overtuigingen en helpt hen na te denken over het leven van Jezus als een model voor een eigen discipelschap."*⁷

Wakefield's boek, gewijd aan de jezuïeten en Ignatiaanse oefeningen, moet genoeg bewijs zijn dat de jezuïetenagenda in de christelijke kerk is ingevoerd en dat mystiek een van de instrumenten is waarmee de jezuïetenagenda grotendeels wordt binnengebracht in het leven van talloze evangelicalen en protestanten. Is het een wonder dat Wakefield's boek lovende woorden heeft gekregen binnen de Jezuïtische gemeenschap? Armand M. Nigro, emeritus hoogleraar aan de jezuïetenschool, de Universiteit Gonzaga, zei:

"Als jezuïet ben ik gedurende 62 jaar gevormd door de Oefeningen van Ignatius van Loyola, onze belangrijkste oprichter. Ik ben verheugd over de langverwachte publicatie van 'Sacred Listening'. Het zal voor zijn lezers, naar ik hoop, een klassieke handleiding zijn voor spirituele groei in het echte mystieke gebed" (op de achterzijde van het boek). Overigens schreef Eugene Peterson,

auteur van *'The Message'*, een aanbeveling van het boek van Wakefield op de voorkant. Dit zijn slechts enkele van een groot aantal voorbeelden, waarbij de "jezuïtische spiritualiteit" naar de protestantse kerk is gekomen; dus deze nieuwe, moderne (post-moderne) mystieke methode om de doelstellingen van het pausdom te bereiken, werkt.

Als protestanten en evangelischen kunnen worden overtuigd om de mystiek te beoefenen (d.w.z. de contemplatieve), zal dit hen ook conditioneren Rome te omarmen, en zelfs alle godsdiensten. Het is belangrijk te begrijpen dat mystiek de brug is die alle religies van de wereld verenigt. Om hen te verenigen zou er een samenvoeging, een gemeenschappelijke noemer, moeten zijn. Dit gemeenschappelijk verenigende medium is de mystiek. Thomas Merton erkent dit. In een gesprek dat hij had met een soefimeester, kwam het onderwerp van de christelijke verzoening ter sprake. De soefimeester zei dat dit een gebied was waar ze het nooit over eens konden zijn, waarop Merton antwoordde:

*"Persoonlijk denk ik in zaken waar de dogmatische overtuigingen verschillen, dat de controverse [verzoening] van weinig waarde is omdat het ons uit de buurt van de geestelijke werkelijkheden houdt, naar het rijk van woorden en ideeën... in woorden, geneigd tot een oneindige complexiteit en subtiliteit achter de scheiding... Maar veel belangrijker is het delen van de ervaring van het goddelijk licht... Het is hier waar het gebied is voor een vruchtbare dialoog tussen christendom en islam."*⁸

Tilden Edwards, medeoprichter van het Shalem Institute (waar Ruth Haley Barton werd opgeleid), is het eens met Merton. Hij zei: *"Deze mystieke stroming [d.w.z. "contemplatief gebed"] is de westerse brug naar de spiritualiteit van het Verre Oosten"*.⁹ En in een New Age boek met de titel *'As Above, So Below'* stelt de auteur (citaat Aldous Huxley) dat "het metafysische [mystieke] een goddelijke werkelijkheid erkent"; en de

"grootste gemene deler" is, die "een verbinding heeft met de religieuze tradities in de wereld." En zelfs de emergent evangelische auteur Tony Campolo erkent deze gemeenschappelijkheid in de mystiek wanneer hij stelt: "Naast deze modellen van verzoening biedt een theologie van de mystiek enige hoop voor een gemeenschappelijke grond tussen het christendom en de islam." (pp 149-150).

Overigens, als we zeggen dat alle religies van de wereld verenigen, nemen we de New Age beweging (misschien wel een van de grootste "religies" in de wereld van vandaag) mee. New Agers geloven dat in het binnengaan van een tijdperk van verlichting (of tijdperk van Aquarius), de wereld "vibrationeel sympathiek" moet worden, wat betekent dat er een voldoende massa (kritische massa) van mensen is die zich zal moeten bezighouden met mystiek gebed.¹⁰

De Contrareformatie gaat door

Jezuïtische invloed in de wereld van vandaag is er overal: in de zakenwereld, in het onderwijs, bij de overheid, en ja, in de protestants/evangelische kerk. Volgens *Contemplatives in action: The Jesuit Way*, zijn er meer dan een miljoen mensen in de Verenigde Staten alleen al, die zijn afgestudeerd aan jezuïtische middelbare scholen, hogescholen en universiteiten (Inleiding, blz. 1).

Hoewel er vaak spanningen zijn tussen de paus en de jezuïetenorde over verschillende onderwerpen, bevestigde de huidige algemene overste van de jezuïetenorde, Adolfo Nicolas Pachon, het engagement van de jezuïeten aan Rome toen hij verklaarde:

"De Sociëteit van Jezus werd geboren in de Kerk, we leven in de Kerk, werden door de Kerk ingesteld en wij dienen de Kerk. Dit is onze roeping ... [eenheid met de paus] is het symbool van onze eenheid met Christus. Het is ook de garantie dat onze missie niet een

'kleine missie' zal worden, een project alleen van de jezuiten, maar dat onze missie de missie van de Kerk is."¹¹

Waar laat het jezuitische evangelisme zich nog zien binnen de evangelische wereld?

Eerder dit jaar gaf *'Understand the Times'* een artikel uit getiteld: *Jerry Boykin and the Calvary Chapel Connection*. Het was voor velen een moeilijk artikel om te lezen. Mensen willen er niet aan denken dat christelijke leiders en voorgangers die zij gedurende jaren hebben vertrouwd zo dwaas zouden zijn om zich te associëren met en het willen bevorderen van iemand die deel uitmaakt van een groep die de "verloren broeders" terug wil te brengen naar de moederkerk. Maar het feit is dat een hoge officier van de Vaticaanse jezuiten, "Ridders van Malta", een spreker was op de door Calvary Chapel gesponsorde *'Preach the Word Prophecy Conference'*.

Een ander voorbeeld, en ik denk een belangrijk, heeft te maken met een van de meest bekende en invloedrijke evangelische organisaties in Amerika. Robert Sicro was een protestant die katholiek Paulinisch priester is geworden, en hij is een van de gevierde sprekers in het zeer populaire *'Truth Project by Focus on the Family'*. Terwijl de Paulinische Orde geen jezuitenorde is, heeft het in principe hetzelfde doel als de jezuitenorde met betrekking tot het winnen van zielen voor de katholieke kerk. Volgens een katholieke bron is de Paulinische orde "Een gemeenschap van priesters met als doel het geven van missies en het doen van andere Apostolische werken, in het bijzonder mensen bekeren tot het katholieke geloof". Robert Sicro is voorzitter van het *'Acton Institute'*, een oecumenische denktank, die tal van artikelen hebben uitgebracht door en over katholieken, inclusief een aantal jezuiten. Door het *'Truth Project'* zijn duizenden en duizenden protestants/evangelische christenen geïntroduceerd, bij wijze van volmacht, aan de Eucharistische Evangelisatie.

Het Fatima Plan

Voor degenen die niet overtuigd zijn dat we op weg zijn naar een 'Eén wereld religie' voor "vrede", neem eens een reis naar Fatima, in Portugal, waar de jaarlijkse bedevaarten mensen uit de verschillende religies van de wereld samenbrengen om te bidden tot "de koningin van de hemel", ook wel "Onze Lieve Vrouw van de Vrede" genoemd. Paus Johannes Paulus II was toegewijd aan Maria en in het bijzonder aan de "Onze-Lieve-Vrouw van Fatima". Hij geloofde dat dit wezen hem redde van een kogel op 13 mei 1981, op de verjaardag van de verschijning van de zogenoemde verschijning (de eerste heeft plaatsgevonden in 1917).

Mensen uit de hele wereld komen naar Fatima om te bidden tot "Onze Lieve Vrouw". Op een bijeenkomst voor wereldvrede in Fatima, verklaarde de Jezuiet Jacques Dupuis: *"De religie van de toekomst zal een verzamelen zijn van religies in een universele Christus, die zal voldoen voor allen. De andere religieuze tradities in de wereld maken deel uit van Gods plan voor de mensheid, en de Heilige Geest werkt en is ook aanwezig in de boeddhistische, hindoeïstische en andere heilige geschriften van christelijke en niet-christelijke religies. De universaliteit van Gods koninkrijk laat dit toe, en dit is niets meer dan een gediversifieerde vorm van het delen in hetzelfde mysterie van de verlossing."*¹²

Fatima is gewoon een andere weg waarlangs de jezuitenagenda wordt bereikt.

Misschien is de beste manier om te begrijpen hoe de jezuitenagenda het bijbelse christendom ondermijnt, de overgang te erkennen naar het zogenaamde "sociale evangelie" dat de religies van de wereld verenigt voor de zaak van de vrede. Net als de mystiek is dit sociale evangelie een middel, waardoor alle religies zullen worden verenigd. Wie zou hebben geloofd dat dit al

heeft kunnen gebeuren in de protestants/evangelische kerk? Maar we hebben de waarschuwing in de Schrift dat Satan's dienaren zijn "*als dienaren der gerechtigheid*" (2 Korintiërs 11:15).

Rick Warren is een van de vele stemmen in deze beweging om zich te verenigen door middel van de "goede werken". Met de naam 'America's pastor' is Warren uitgegroeid tot de protestants/evangelische woordvoerder van een wereldreligie. Zijn Purpose Driven model is uitgegroeid tot de strijdkreet: laten we gewoon allen met elkaar samengaan en het goede doen. We kunnen samenwerken als eenheid en voor een gemeenschappelijk doel - vrede in de wereld.

Willow Creek heeft bijgedragen om dit mondiale religieuze lichaam te laten escaleren, mede door hun Global Leadership Summits, waar ze "*mensen samenbrengen van alle nationaliteiten om onze gemeenschappelijke Koninkrijksopdracht te volt-oeien in de kerk en verder*"¹³. De mondiale agenda van de beweging van Warren en Hybels is met volle kracht bezig over de hele aarde.

Rick Warren en Bill Hybels – beschermelingen van Peter Drucker - hebben met sprongen bijgedragen tot de jezuïetenagenda. Velen van deze "nieuwe" christelijke en nieuwe reformatieleiders hebben de profetische waarschuwingen van Jezus Christus over zijn spoedig terugkeren op basis van de tekenen die we zien vanuit de Bijbelse profetie genegeerd. In plaats daarvan bevorderen ze de oprichting van het koninkrijk van God samen met alle godsdiensten van de wereld.

De Emerging Church die op grote schaal wordt gepropageerd door Warren, Hybels, en tal van andere christelijke figuren, is gebruikt door Satan om snel tot deze wereldwijde misleiding te komen, door het invoeren van mystieke ervaringen en het sociale evangelie bij een hele generatie van jonge

mensen. Sensuele ervaringen die het vlees van de postmoderne generatie kietelen, zijn vaak dezelfde als dezen die Rome in het verleden gebruikt heeft om de gelovigen te overtuigen dat ze de God van de Bijbel ontmoetten. De geschiedenis laat zien dat de geschiedenis zich herhaalt, met dezelfde instrumenten van misleiding, die elke keer opnieuw worden gebruikt.

Zij die het licht laten schijnen op de jezuïetenagenda worden beschouwd als samen-zweerderige zonderlingen. De profeten van het verleden, toen ze de Babylonische aanbidding tentoonstelden voor de leiders van Israël, werden ook geacht gek te zijn, evenals de bijbelgetrouwe christenen sinds het christendom begon. Een daarvan was Johannes Hus (1372-1415). John Foxe beschrijft wat er gebeurde:

*"[Hus] stelde een verhandeling op, waarin hij beweerde dat het lezen van de boeken door de protestanten absoluut niet verboden kon worden. Hij schreef een verdediging van het boek van Wycliffe over de Drie-eenheid, en moedig verklaarde hij tegen de ondeugden te zijn van de paus, de kardinalen en geestelijken in die corrupte tijd. Hij schreef ook vele andere boeken, die alle werden geschreven met krachtige argumenten, wat de verspreiding van zijn leer erg gemakkelijk maakte..."*¹⁴

Uiteindelijk werd Hus gearresteerd, en toen hij werd voorgeleid naar de (pauselijke) raad, werd hij bespot en "een leider van ketters" genoemd, waarop hij antwoordde: "*Mijn Heer Jezus Christus droeg om Mij-nentwil een kroon van doornen, waarom zou ik dan, omwille van Hem, deze lichte kroon niet dragen, zij het nog zo beschamend? Waarlijk, ik zal het doen, en gewillig.*"¹⁵

Op 43 jarige leeftijd werd Johannes Hus op de brandstapel gezet, liederen zingend tijdens de brutale executie. Waarom werd hij een "leider van ketters" genoemd? Omdat hij opkwam voor bijbelse waarheid tegen de paus en Rome.

Kritische christenen dienen veel vragen te stellen. Maar een vraag die vooral opvalt is: waarom zijn er zo weinig mensen die iets zeggen over de jezuïetenagenda? Zien ze het wel, maar zijn ze bang om te spreken? Of zien ze het en maken ze er deel van uit?

Over vragen gesproken, Jezus vroeg: "Wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof nog vinden op aarde?" (Lucas 18:8). Zal Hij dat vinden bij de predikanten en theologische professoren? Zal Hij dat vinden in uw eigen kerk? Of zal hij alleen maar hen vinden die bleven zwijgen?

Net zoals God anderen opgewekt heeft om de fakkel van de waarheid te dragen, nadat Hus werd geëlimineerd van deze aarde, zal God opstaan en anderen vinden die vandaag de dag bereid zijn om alles op het spel te zetten voor de waarheid, en om de leugens tegen te spreken?

Voor gelovigen die vast staan, kijk omhoog, want "uw verlossing komt dichterbij" (Lucas 21:28).

Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid; beproef wat de Heer welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer... Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. (Efeziërs 5:6-11, 15-17)

¹ John Foxe, Foxe's Book of Martyrs (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing editie), p. 169

² Ibid

³ Ibid

⁴ <http://www.understandthetimes.org/>

⁵ <https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/2004-May/003422.html>

⁶ Anthony de Mello, Sadhana: A Way to God (St. Louis, het Instituut voor jezuïeten Resources, 1978), p. 28 (aangehaald uit een A Time of Departing, door Ray Yungen, p. 75).

⁷ Vanaf de Publisher's beschrijving op

⁸ Rob Baker en Henry Gray, Editors, Merton en soefisme (Louisville, KY: Fons Vitae, 1999), P. 109, zoals geciteerd in een tijd van vertrekken, p. 60.)

⁹ Tilden H. Edwards, Spiritual Friend (Paulist Press, 1979), p. 18

¹⁰ Ken Carey, The Sterrenzaad Transmissions (A Uni-zon Boek, 1985 4^e druk), p. 33

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Nicol%C3%A1s en zie Rob Baker en Henry Gray, Editors, Merton en soefisme (Louisville, KY: Fons Vitae, 1999), P. 109, zoals geciteerd in een tijd van vertrekken, p. 60.) <http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0801316.htm>

¹² Jezuiet theoloog pater Jacques Dupuis, in 2003 op de interreligieuze congres "De toekomst van God"; <http://www.understandthetimes.org/commentary/c19.shtml>

¹³ http://www.growingleadership.com/summit/speaker_brenda_salter_mcneil.asp

¹⁴ John Foxe, Foxe's Book of Martyrs (Eureka, MT, Lighthouse Trails Publishing editie), pp 160 tot 164

¹⁵ Ibid